

Stille Tijd Oktober

II/JEZUS IS HOOP

Lees Marcus 5:24-34

De vorige stille tijd hebben we nagedacht over hoe Jezus Jesaja 61:1 in de praktijk brengt. Hier in Marcus zien we zo'n voorbeeld. Opvallend is dat Jezus vaak mensen helpt die buiten de boot vallen. Deze vrouw mocht niet meedoen met de rest vanwege haar aandoening. We kennen allemaal wel mensen die net even, of misschien wel heel anders zijn dan wijzelf. Het gave aan kerk zijn is, dat God ons gemeenschap, onderling contact, een netwerk met mensen geeft, ook al zijn we allemaal raar en hebben we allemaal wat. We zien daarin terug dat God ons gemaakt heeft voor onderlinge relaties.

Denk over de tekst na. Je hier ook nog de volgende vragen bij gebruiken:

- ▽ Welke mensen denk je dat de vrouw als eerste weer zou opzoeken?
- ▽ Hoe ziet een leven eruit waarbij je geen contact zou mogen hebben met de mensen waar je nu graag contact mee hebt?
- ▽ Kan je je inleven in mensen die buiten de boot vallen en weinig mensen op hen heen hebben staan? Misschien iemand bij je op school, op je werk, vereniging, je straat?

Lees Mattheus 25:40

- ▽ Wat wij doen om anderen te helpen, dan doen we rechtstreeks voor God. Hoe kan jij helpen dat iemand die buiten de boot valt meer contact heeft met anderen?
- ▽ Kan je iemand bedenken uit je omgeving die je door Jezus in jou op deze manier zou kunnen helpen? Bid hierover met God.

