

Stille Tijd December

II/JEZUS IS KONING

Lees Hebreeën 4:16

Als we God toelaten in ons leven betekent dat niet alleen dat we niet alleen meer hoeven zijn, het betekent dat de persoon die bij ons is, Koning Jezus Christus is! De enige mogelijke uitkomst van je leven is daarmee overwinning. Wat een vertrouwen geeft dat als we door perioden van uitdagingen gaan. Jezus is geen onbekende voor stormen. Hij heeft persoonlijk een storm doorstaan in zijn kruisiging, en heeft die overwonnen door op de derde dag op te staan uit de dood. Die geweldige kracht is bij je als jijzelf een storm moet doorstaan. Hij is een stormspecialist. Als we ons in stormachtige omstandigheden begeven, hoeven we niet bang te zijn. Alles wat we moeten doen is hem vol vertrouwen opzoeken.

Denk over de tekst na. Je kunt hier de volgende vragen bij gebruiken:

- ▽ Beschrijf een tijd waarin God doorbrak in een storm in je leven.
- ▽ Welk effect kunnen stormen hebben op ons vertrouwen op God? Hoe kunnen we ons daartegen beschermen?
- ▽ Is er nu een uitdaging in je leven? Ga ermee naar God en vraag of hij zichzelf in deze situatie als Koning wil openbaren.

in my
DEEPEST
WOUND
i saw your
GLORY
and it
ASTOUNDED
me