

Stille Tijd December

I/JEZUS IS KONING

Lees Lukas 19:35-40

Jezus is Koning over alles. Als je erover nadenkt, is alles echt heel veel. Het probleem is dat we het soms in ons hoofd zo groot maken, dat we vergeten dat Hij ook deel is van het veel kleinere alles van ons leven. Hij is in ons "elke dag", op school, op het werk, in onze vriendschappen, families, huizen en onze momenten alleen. Jezus zijn Koningschap strekt zich uit over al deze plekken. Hoe gaaf is dat!

Denk over de tekst na. Je hier ook nog de volgende vragen bij gebruiken:

- ▽ Hoe ziet het eruit als Jezus de Koning, Heer is van je doordeweekse dagen, niet alleen op zondagen?
- ▽ Denk na over een gebied in je leven waar je door het proces ging van Jezus daarover Koning laten zijn. Wat voor verschil maakte dat?
- ▽ Wat zijn obstakels in het Jezus koning laten zijn over bepaalde gebieden in je leven?
- ▽ Hoe kan je die overwinnen?

IT IS NO LONGER I WHO LIVE,
BUT CHRIST WHO LIVES IN ME.

