

Stille Tijd Maart

II/JEZUS IS WAARDIG

Lees 1 Johannes 4:24, 6:63 & 9:38

Jezus was mens. Als we nadenken over dat Jezus waardig is, lijkt dat mens zijn misschien maar heel gewoon. Maar Jezus was niet alleen mens, hij was ook God, hij was Heer. God is Geest en de mens is naast ziel en lichaam ook Geest. In aanbidding komen deze met elkaar in contact. Aanbidding staat boven traditie, cultuur, gewoonten en rituelen. Het is een spirituele activiteit. Het is de diepste manier waarop God en de mens met elkaar betrokken kunnen zijn.

Denk over de tekst na. Je kunt hier de volgende vragen bij gebruiken:

- ▽ Waarmee of met wie heb jij je weleens heel verbonden gevoelt?
- ▽ Heb je iemand bij wie je het fijn vindt om dichtbij te zijn?
- ▽ In aanbidding mogen we ook heel dichtbij komen. We mogen letterlijk verbonden zijn in de Geest. Wat betekent verbonden zijn met God voor jou?
- ▽ Zet eens aanbiddingsmuziek op, je kan op youtube kijken, of spotify en neem de tijd om met muziek dichtbij God te komen. Spreek uit wat er in je hart leeft en luister naar wat in Gods hart leeft.

