

# Stille Tijd April

## III/ JEZUS IS VRIJ ZIJN

---

### Lees 1 Johannes 4:11 & 1 Thessalonicenzen 3:12

*Stel je eens voor dat je een glas in een dichte schaal zet. Jij bent het glas en de schaal is de wereld om je heen, de mensen om je heen. Vervolgens neem je een kan water en blijft water schenken in het glas tot de kan leeg is. De kan is God, en het water staat voor Gods liefde. Net zoals het water het glas vult en overstroomt in de schaal, zo beloofd God dat hij je zoveel liefde geeft dat je ervan zal overstromen waardoor je anderen kan liefhebben. Dat is ook een stukje vrijheid van Jezus. Vrij zijn om van anderen te houden. Vrij zijn om niet onzeker naar jezelf te kijken, maar met bewogenheid naar anderen.*

**Denk over de tekst na. Je hier ook nog de volgende vragen bij gebruiken:**

- ▽ Zal Gods liefde voor jou ooit opraken?
- ▽ Hoe helpt Gods liefde jou van anderen te houden?
- ▽ Op welke manieren kan je Gods liefde voor anderen laten zien?
- ▽ Vraag God om te laten zien hoe groot zijn liefde voor je is, zodat je je vrij voelt om liefde met anderen te delen.

