

Stille Tijd April

II/JEZUS IS VRIJ ZIJN

Lees Romeinen 5:17

Als je aan gevangenschap denkt, dan denk je misschien ook wel gelijk aan terneergeslagen, teruggetrokken, in elkaar gekrompen en aan kilte. Vrij zijn in Jezus is het tegenovergestelde. En dat niet zomaar een beetje. Nee we hebben zoveel vrijheid dat hij ons voorbestemd heeft om te regeren in dit leven als brengers van leven. Dit vers zegt wat daarvoor nodig is. Het gebeurt als je stopt het van je eigen inspanningen te verwachten. Gods overvloedige genade ontvangt en er volledig op steunt. Hij zal in en door je heen werken met resultaten ver boven wat jouw begrensde kracht, wijsheid en mogelijkheden ooit voor elkaar zouden kunnen krijgen.

Denk over de tekst na. Je kunt hier de volgende vragen bij gebruiken:

- ▽ Wil jij graag een bringer van dood of van leven zijn?
- ▽ Wat zijn manieren waarop jij leven kan brengen?
- ▽ Wat betekend het voor je dat God jou voorbestemd heeft om te regeren?
- ▽ Laat dit het moment zijn dat je je overgeeft en zegt, "Heer, Ik kan het niet, maar U wel. Vandaag, rust ik in uw onverdiende goedheid richting mij, uw gunst.

