

Stille Tijd Mei

III/JEZUS IS VRIEND

Lees Johannes 15:15

Een definitie van vriendschap is: “het hart van een ander kennen en het eigen hart met de ander delen”. We noemen Jezus vaak vriend omdat we hem kunnen vertrouwen en hij het beste met ons voor heeft. Maar heb je er ook weleens over nagedacht dat hij ons dingen toevertrouwt? Jezus noemt zijn discipelen vrienden omdat hij met hen deelt wat hij van de Vader hoort.

Denk over de tekst na. Je hier ook nog de volgende vragen bij gebruiken:

- ▽ Kan je zeggen dat jij een vriend voor Jezus bent? Luister je naar Hem?
- ▽ Wil je weten wat er in Gods hart is?
- ▽ Kan je mensen uit de Bijbel noemen aan wie Gods iets toevertrouwd?

**BEST
FRIENDS
FOREVER**

