

Stille Tijd Mei

I/JEZUS IS VRIEND

Lees Johannes 15:13

Christus noemt ons Zijn vrienden. Hij laat zien wat vriendschap is door het afleggen van Zijn leven om ons te redden. Misschien hoef jij nooit je leven letterlijk te geven voor een vriend, maar God wil je wel vrijzetten om anderen lief te hebben en te bemoedigen. Dat kan door tijd te maken, geheimen te bewaren, te helpen als iemand het moeilijk heeft, te luisteren zonder oordeel, elkaars successen te vieren en elkaar uit te dagen om Christus te blijven zoeken.

Denk over de tekst na. Je hier ook nog de volgende vragen bij gebruiken:

- ▽ Wat is iets wat je gedaan hebt waarin je een vriend of vriendin voor iemand kon zijn?
- ▽ Wat heeft iemand weleens voor jou gedaan?
- ▽ Vraag God of Hij je wil laten zien hoe je een betere vriend kan zijn.

